

# De Latijnse christenheid en de anderen p33-36



**VERWIJZING NAAR HANDBOEK:  
HOOFDSTUK 12 P36-37**

# Instap en Christendom in het defensief



- Instap p.33 : persoonlijk antwoord
- Is er nog christelijk geloof?
- Het christendom in het defensief (verweer, verdediging):

Keizer Constantijn

## Ontwikkeling van het christendom in Romeinse R

3 stappen:

- vervolging van de christenen
- godsdienstvrijheid vanaf 313 (onder keizer Con
- staatsgodsdienst (voor iedereen verplicht) vana



ensief

m:

worden.  
gewoonten

Bron 3 p36  
Portaal  
Kathedraal  
Reims



# Christendom in het defensief p33



Doc 3

Daarbovenop ... door invallen van de Germanen

Zij verwoestten vele kerken en vermoordden  
Christelijke leiders

Gevolg: CRISIS!

# Extra: vervolging christenen in het oude Rome



## Christenvervolging vandaag

Men zou kunnen denken dat de vervolging van christenen een fenomeen uit lang vervlogen tijden is. Sinds de Romeinse tijd is Europa christelijk geworden en zijn de vervolgingen gestopt. De vrede en de tolerantie zijn een feit waarvan we tot op de dag van vandaag mogen genieten.

Maar de West-Europese werkelijkheid mag ons niet verblinden. Christenen zijn ook het slachtoffer geweest van het nationaal-socialisme en van het communisme.

En buiten Europa neemt de haat jegens de christenen alsmaar toe. In **China** moet de katholieke Kerk noodgedwongen ondergronds werken en worden priesters en bisschoppen in de gevangenis gezet. In **India** zijn christenen regelmatig het slachtoffer van haatcampagnes van extremistische hindoes of moslims en werden anti-bekeringswetten uitgevaardigd. Velen schieten er het leven bij in. Hetzelfde geldt voor bepaalde gebieden in **Afghanistan, Pakistan en Indonesië**.

